

Actie Kerkbalans

11 tot 25 januari 2025

Redactie en opmaak Joke Gerds



Omzien naar elkaar
Geef voor de kerk van morgen



'Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde'. 1 Korintiërs 13

Esther de Vegt

We zijn een kerkelijke gemeente omdat we iets gemeen hebben: we voelen ons allemaal op een of andere manier verbonden met God en met deze kerk. Of tenminste met de mensen die bij die kerk horen. De kerk is een plek waar we met elkaar ons geloof delen en voor een groot aantal mensen geldt dat we ook ons leven delen. Die twee zijn met elkaar verbonden. Dat we allemaal ons geloof zo anders beleven en uiten, maakt ons heel rijk. Omdat de manier waarop een ander haar/zijn/diens geloof vorm geeft, zoveel ruimte kan geven aan je eigen manier. We zijn gemaakt om als vrije mensen in vrijheid te geloven, God wil ons niet vastzetten in strakke vormen of overtuigingen. Dat is in elk geval iets dat ik geloof.

Hoe vind jij binnen onze gemeente ruimte voor jouw manier van geloven?

Dat we een krimpende gemeente zijn, weten we allemaal. Dat kan een gevoel van hopeloosheid teweeg brengen: wie moet het hier straks allemaal draaiende houden? Want naast krimpend zijn we ook nog vergrijzend. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. Je kan niet alleen een euro, maar ook een uur maar één keer uitgeven.

Ik vind het een hoopvolle gedachte dat er al 10 eeuwen lang mensen op deze plek samenkomen om te bidden, te zingen en God te ontmoeten. Als God al zo lang met mensen meegaat en mensen met God hier in Vries, dan zal zij/hij vast nog wel een hele poos met ons willen optrekken. Die gedachte geeft mij in elk geval een gevoel van rust en hoop: het komt wel goed.

Wat stemt jou hoopvol met het zicht op onze gemeente?

Bij de voorkant

De kerkklok en de mal waarin de klok gemaakt is 'in het zonnetje'. De klok, die elke zondag roept 'Wees welkom' in de kerk, die luidt bij bijzondere gebeurtenissen, zoals bij bruiloften, begrafenissen, het nieuwe jaar... Dat zij/hij ons nog maar heel lang niet tevergeefs mag roepen.



Vrede

*Als wij niet samen delen in de straat
Dan zal de wereldvrede nimmer komen
Omdat de vrede
in onszelf ontstaat
In wat wij samen doen
En niet in wat wij dromen.*

Toon Hermans





Als ik iets terugzie in wat iedereen die een taak heeft binnen onze gemeente - van koffiezetten tot de tuin onderhouden - gemeen heeft: dat diegene het doet met liefde. Volgens mij is dat een grote drijvende kracht achter alles wat we doen.

Dat we iets van de liefde die we in ons hebben aan een ander laten zien.

Dat we iets proberen te doen met de liefde van God voor ons.

Ik weet van gasten dat zij dat in elk geval zo ervaren als ze eens op bezoek zijn. Natuurlijk zijn we met z'n allen niet heilig en gaat er ook weleens iets mis. Ik wens ons toe dat we elkaar in liefde steeds weer weten te vinden en dat we door wie we zijn, wat we doen en hoe we op weg gaan, iets van de verbindende liefde van God mogen laten doorschemeren.

Hoe kan jij je liefde voor God kwijt in onze gemeente?

Dankjewel voor alles wat we het afgelopen jaar weer hebben mogen delen, durven, doen en dromen in geloof, hoop en liefde.



Afscheid Bert en Annette Altena, januari 2024



Een laatste optreden:



Afscheid en bevestiging ambtsdragers



Succesvol stampottenbuffet voor het goede doel!



Gedachtenisdienst 2024



Pinksteren met een prachtig concert van de jubilerende cantorij

Actie
Kerkbalans



De schepping in beeld, zesluik, G. Madis

Waarom zijn wij groene kerk?

Bij het zoeken naar foto's kwam ik deze foto tegen van dit prachtige zesluik. Het stelt de dagen van de schepping van onze aarde voor en heeft lang geleden een periode in het schip van de kerk gehangen. Ik denk dat bijna niemand dit meer weet.

Het werk past prachtig bij de vraag waarom we nu eigenlijk Groene kerk zijn geworden. Wat bezielde ons? Wat is onze missie? Dat nu staat prachtig verwoord in de missie van Groenekerken Nederland en dat deel ik graag op deze plek, omdat die missie ook onze missie mag zijn:



'De zorg voor de schepping heeft een plek in het hart van ons geloof. We geloven dat de kerk kan groeien in het vooruitwijzen naar Gods Koninkrijk voor de hele schepping.

De urgentie die we voelen wordt niet gevoed door angst voor de toekomst, maar door dankbaarheid en liefde voor God en alles wat Hij geschapen heeft. Groene Kerken is er voor alle christelijke geloofsgemeenschappen.

Onze droom is dat steeds meer kerken en geloofsgemeenschappen een plek zijn waar mensen samen oefenen in een eenvoudige, vreugdevolle levensstijl. Voor en met die kerken willen we een plek van hoop en handelingsperspectief zijn'.

Laten we dit vooral bij alles wat we doen voor ogen houden!

Joke Gerds



Niet om wonderen en tekenen

Wij vragen u niet, o God,
om wonderen en tekenen uit de hemel,
Wij vragen U om uw aanwezigheid
hier in ons midden,
om het vuur van uw Geest
Dat ons verlicht en verwarmt,
om de kracht van uw tegenwind
die mensen beweegt en bergen verzet:

Dat eenzamen ogen vinden
die hen aanzien en wanhopigen handen
die hen oprichten,
dat zieken bewaard worden
voor de moedeloosheid
en mensen met tegenslagen
voor verbittering
dat stervenden de grote vrede vinden
en zij die iemand verloren
zichzelf niet kwijtraken,
dat machthebbers niet ongehinderd
hun gang kunnen gaan
En onderdrukten niet omkomen
in doffe wanhoop.

Dat wij mensen op uw aarde
niet eindeloos bezig blijven
uw levenswerk te vernielen
en elkaar te beschadigen
dat er brood zal zijn
voor wie vergaat van de honger
en dat de wijn van de vrede
zal rondgaan onder de mensen
dat de tegenspraak niet verstomt
en de lofzang blijft klinken,
en dat er allerwegen gehoor zal zijn
voor het goede nieuws
dat het ook anders kan met ons.

Wim van der Zee

Geven, waarom en wat? Hoe doe je dat?

Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooiden. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: "Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooit; want die hebben gegeven van hun overvloed maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud." (Marcus 12:41-44)

Half november stond in de dienst deze tekst centraal, en zo nu en dan blijft een tekst 'hangen'. Je bent de uitleg alweer bijna kwijt, maar de tekst blijft. En als ik dit gedeelte uit de bijbel tegenkom, moet ik altijd even denken aan mij moeder: 'le möt wel zó geven, da'j ok kunt blieven geven'.

Als je als kerkrentmeester naar dit gedeelte uit de bijbel kijkt, word je goed met de neus op de feiten gedrukt. Je mag best eens mopperen op een minder goede collecte, maar sinds wanneer is het tellen van geld een doel op zichzelf?

In een andere Schriftgedeelte komt een rijke jongeman bij Jezus met de vraag wat hij moet doen om hem te volgen: 'geef eerst alles maar eens aan de armen en kom dan maar weer terug'. Hij driipt af... en ik ook – als ik die woorden letterlijk moet nemen.

Om de kerk te kunnen runnen als organisatie hebben we geld nodig, dat begrijpt iedereen. We moeten dat beheer serieus nemen, en daar doen we ons uiterste best voor. Want we willen geen tekort. Nu is daar op dit moment ook geen sprake van vanwege de predikantsvacature. Toch, als die weer is opgevuld, kunnen we niet zonder het bestaande vermogen.

Maar in het koninkrijk van God, zoals dat in het evangelie aan ons wordt verteld, telt het geld niet op die manier. Want in de bijbel zien we dat in het rijk van God alles wordt omgekeerd. Jezus wordt geboren in een stal, hij rijdt op een ezel Jeruzalem binnen en sterft als een misdadiger.

In de tekst van de offerkist is het dus al net zo! De arme weduwe wordt door Jezus geprezen om de paar muntjes die ze geeft van haar 'tekort', van haar hele levensonderhoud, haar hele hebben en houwen dus, en de rijken worden min of meer aan de kant gezet. Eerst de mensen, dan het geld!

Als we nu ook eens omgekeerd naar de kerk kijken, als een levende gemeente van mensen die op elkaar betrokken zijn, die zich met hart en ziel voor elkaar inzetten, met hun hele hebben en houwen, zou dan al dat andere ons ook niet toevallen? Eerst de mensen, dan het geld?

Misschien moeten we de rode loper maar voor u uitleggen!

Jacob Maat, voorzitter College van kerkrentmeesters



	Begroting 2025 €	Begroting 2024 €	Rekening 2023 €
Opbrengsten en baten			
Opbrengsten onroerende zaken	30.000	30.000	38.778
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	8.000	8.000	4.847
Opbrengsten levend geld	136.500	129.600	140.730
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	12.435
Totaal baten	174.500	167.600	196.790
Uitgaven en kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	40.100	36.800	49.985
Pastoraat	71.380	68.450	101.222
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	13.650	13.650	10.333
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.750	7.750	7.706
Salarissen en vergoedingen	23.500	21.500	31.827
Kosten beheer, administratie en archief	5.000	5.650	13.465
Rentelasten en bankkosten	1.000	500	1.100
Totaal lasten	162.380	154.300	215.638
Operationeel resultaat	12.120	13.300	-18.848
Overige			
Incidentele resultaten	-	-	-24.589
Bestemmingsreserves	11.500	11.500	4.918
	11.500	11.500	-19.671
Saldo naar algemene reserve	23.620	24.800	-38.519

De begroting 2025 laat een overschot zien van € 23.620. Dit overzicht is opgesteld volgens de indeling van het landelijk ingevoerde systeem FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem PKN). Aangezien we voorsnog vacant zijn, is het samenstellen van de begroting geen eenvoudige klus. Op korte termijn hebben we in ieder geval door lagere verplichtingen een ruim overschot.

Opbrengsten onroerende zaken

We gaan net als in 2024 uit van een opbrengst van € 30.000. Na veelal gunstige berichten op dit front, is er ook een keerzijde. Het Alfa College maakt sinds kort geen gebruik meer van onze faciliteiten. Wel zijn de afgelopen jaren de tarieven aangepast. We gaan er daarom van uit dat de begrote opbrengst mogelijk is. Daarnaast ziet u verderop onder bestemmingsreserves de SIM subsidie van de overheid (Stimulering Instandhouding Monumenten) en de vaste bijdrage van de Stichting tot Behoud van de Dorpskerk, samen € 11.500.

Rente en beleggingen

De begrote opbrengst is passend bij een normale situatie en een normaal risico. Er komt bij dat de rente op normale banktegoeden ook weer iets normaler is geworden. Voor de uitvoering van het beheer van gelden is het beleidsstuk 'Beheer Geldmiddelen Protestantse Gemeente Vries' van toepassing. Een behoorlijk deel is ondergebracht in duurzame fondsen van ASN Bank en Triodos. De lopende resultaten tot en met november 2024 zijn circa € 9.500 positief. Dat is inclusief een waardeherstel op de certificaten in de Triodos bank van € 2.500. We hebben ons aangesloten bij de Stichting Triodos Tragedie. Ondanks dat Triodos een goede, gezonde en duurzame bank is, hebben beleggers in deze bank juist aanzienlijke verliezen geleden, grotendeels als gevolg van het interne systeem van de bank. Dit systeem was opgezet om niet mee te gaan in de 'grootkapitaal' gedachte. Vanuit deze gedachte was de investering in Triodos met name interessant voor beleggers die niet alleen voor het rendement gingen.

Opbrengsten levend geld

Een wat bijzondere term in het kerkelijk jargon. Levend geld betreft de inkomsten uit de Actie Kerkbalans, Solidariteitskas, collecten en giften. Ervan uitgaande dat de digitale Actie Kerkbalans dit jaar beter functioneert, gaan we uit van een positief scenario.

Kosten kerkelijke gebouwen

Het energieproject is afgerond en toch ziet u de kosten hier terug op een post die ook in het verleden gebruikelijk was. Zonder de investering in duurzaamheid hadden we deze post echter zeker € 10.000 hoger moeten begroten. Zowel stroom als gas prijzen zijn definitief in prijs gestegen, zo lijkt het, en daar kunnen we niet omheen. We zijn aangesloten bij het collectief 'Energie voor Kerken'. Onze focus gaat nu weer meer naar het onderhoud. Er zijn inmiddels ook regelmatig contacten met het Instituut Mijnbouwschade. Herstel van schade, wat wordt vergoed door het IMG en normaal onderhoud lopen wat door elkaar heen. Aangezien dit behoorlijk complex is, ontstaat er ook vertraging.

Pastoraat

Onder deze post zijn de kosten van onze predikant en kerkelijk werker (44%) opgenomen. De predikanten in de PKN komen voor rekening van een landelijke kas en worden via een omslagstelsel bij de gemeenten in rekening gebracht. De kerkelijk werker is in dienst bij de plaatselijke gemeente op basis van een vast dienstverband. Er ligt een besluit voor een aanstelling van een predikant voor 80% van de normale werktijd, waarvan 30% voor rekening komt van de PG Noordlaren-Glimmen. De begroting gaat uit van een aanstelling halverwege het jaar. Mocht de predikant eerder kunnen beginnen, dan is daar in de begroting wel enige ruimte voor. De medewerkers in de PKN hebben hun eigen arbeidsvoorwaarden. Deze volgen de loonontwikkeling van de rijksambtenaren. Gevolg is dat de personeelskosten aanzienlijk hoger zijn geworden.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Bij deze groep uitgaven komt het gemeenteleven volop aan bod, want het gaat hier om alle activiteiten die we samen doen, voor elkaar en met elkaar: Vieren, leren, pastoraat, jeugd, groene kerk, kerk in het dorp, noem maar op!

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Betreft de verplichte afdrachten aan de landelijke kerk op basis van de totale baten en de afdracht voor de solidariteitskas. Er zijn op dit punt ontwikkelingen gaande, wat betekent dat rijkere gemeenten meer moeten bijdragen ten gunste van gemeenten met minder vermogen. Voor Vries leidt dat naar verwachting niet tot grote verschuivingen.

Salarissen en vergoedingen

Betreft de kosten van de koster volgens de huidige arbeidsovereenkomsten (samen 17 uur per week). Het dienstverband met Alie Neef was na haar pensionering verlengd tot en met eind 2024. Omdat er in 2025 nog wel ruimte is en we Alie nog helemaal niet kunnen missen, hebben we ook voor 2025 dezelfde inzet van koster begroot.

Kosten beheer, administratie en archief

Betreft de algemene kosten die gepaard gaan met de kerkelijke organisatie.

Slot

U mag altijd bij ons aankloppen met vragen of opmerkingen. We willen graag transparant zijn! Ondanks dat er nu een overschot is op de begroting voor het komende jaar, hebben wij uw bijdrage meer dan anders hard nodig. We willen graag elkaar laten zien dat we juist in deze tijd financieel voldoende vitaal zijn!

November 2024, Jacob Maat/Betsy Weemstra

Geef mij

Vader, geef mij licht

in mijn handen

om uit te delen,

licht in mijn ogen

Om een lach te ontlokken,

licht in mijn oren

Om uw stem te vernemen,

licht in mijn hartstocht

Om liefde te zijn,

licht in mijn denken

om uw dag te zien dagen,

licht op mijn schouders

om vrede te dragen,

licht op mijn hoofd

om een teken te zijn,

licht in mijn lied

om uw goedheid te eren,

licht in mijn tranen

om mensen te troosten,

licht in mijn hart

om een licht te zijn.

Jaap Zijlstra

